

# SJU os såg

värmevärm i Kamsjö och Cellulosaaffären säger vi till Noh i Våja, förklarar Kenneth.

## • TV-monitorer

Det körs alltid någon världsomspännande stor personal vid Edelseldagen. I såghuset sitter Sjören vid ett mansbordbord, och har dessutom fyra TV-monitorer så han kan hålla koll på vad som händer vid de oörmannade platserna.

— Det är en härlig personal som jobbar mycket bra. Dessutom har vi fin åkströskap och det är en stor anledning till att det går så bra, säger Kenneth.

## • Kontor hemma

Sågen i Edelse är stor. Såghuset ligger under 7000 kvadrater tak och då är inte hyllningen uträknad. Kommer finns i Kamsjöhus alldeles bredvid sågen och där sitter Karin Gejbo och sköter pappersarbetet.

— Ja, arbetet finns med en hel tiden, till och med i hemmet. När man har en sån här industri så blir det inte mycket frid. Till och med när jag ska sova, lägger jag och tänker på morgondagens spölar. Man måste nog vara lite utökad för att hålla på med sånt här, avslutar Kenneth Gejbo.



Sjören Gejbo styr en stor del av sågverket via ett mansbordbord. Via TV-monitorer håller han koll på vad som händer på de oörmannade platserna.

Tisdag 11 november 1986

— 4000 ALLEHANDA

EDSELE SÅG 1986



Såghuset är den största industrien i Edelse. Där en kvinna i bildlag har Åkström Sjören och Kenneth Gejbo framt upp sågen.

## JUBB ÄT vid bröderna Gejk

EDSELE (VA) Edelse är en ganska liten by, och man väntar sig inte några större industrier gjorda i brukarna, men så plötsligt kommer man fram till en stor anläggning där lastbilarna går skylttrafik, och stora stockar blir sågade bräder på bara någon minut. Då har man kommit till Edelse såg AB, ett företag ägt och upprättat av bröderna Kenneth och Sjören Gejbo.

— Vi köpte marken där den nuvarande sågen fanns 1973 och sen dess har vi byggt ut den i lag. Den nya sågen är bara två år

och på denna två år har vi fördubblat produktionen, säger Kenneth.

Det står sig en av en och maken mindre såg. Ett mindre berg av stockar blir till bräder varje dag genom bara sju personers försorg. Det mesta sker maskinellt, allt från timmermätning till färdiga bräder.

Det har också satsats stora pengar av bröderna, runt 20 miljoner har de investerat.

### • Inga bidrag

— Vi har byggt upp det mesta självklart som en krona i bänk så vi vill är det en chansning men också en utmaning, säger Kenneth.

Faktum är att Edelse såg, trots att den numera bara fungerar två år, har en lång historia. Bröderna har haft en såg redan i slutet av 40-talet. Då var det produktion i mindre skala. Idag kommer fyra fullskala timmerbräder om dagen till Edelseldagen. Det är Svante Åh och Norrskog som lever sågen med rätt råvara.

70 procent av de färdiga bräderna fraktas ut borta med egen bil och resterande 30 procent hämtas köparna själva.

— Just nu har vi en höglig produktion. Det vi producerar kan vi sälja. Kostar 20 procent blir färdiga bräder och resten blir spill. Vid beräkningen går spillo till



Cellulosaaffären som blir övertagen efter såg sågen till Noh i Våja.



Sågen i Edelse är ägare Sjören och Sjören har sågen minst tre år och att till på en.